



VLIEGEN VOOR LEVEN

in Oeganda

Nieuwsbrief Fam. Hobo

"Geloof weet nooit waarheen het wordt geleid, maar het heeft lief en kent Degene die leidt."

- Oswald Chambers -



Beste vrienden en bekenden,

Hierbij onze tweede nieuwsbrief vanuit Oeganda. Lees meer over de passagiers die we vliegen, een recente ferry vlucht, Marlies' bezigheden en het klimaat in Kampala. Veel leesplezier!

Wim & Marlies en Yenthe

Update

We voelen ons inmiddels aardig ingeburgerd in Oeganda. Marlies heeft een bediening gevonden in de sloppenwijken, met Yenthe gaat het goed op school en Wim voelt zich ook meer gesettled in zijn rol als chief pilot, waar hij verantwoordelijk is voor het piloten team. Daarnaast volgt Wim momenteel 1 dag per week een training christelijk leiderschap, aangeboden door MAF. Wat zijn energie betreft gaat het wat op en neer, maar over het algemeen zien we nog steeds wel vooruitgang en hopen we dat hij de komende maanden weer voor 100% aan het werk kan.



Op school doen we veel aan sport. We leren nu hockey spelen en ik ben deze termijn gestart met volleybal. We hebben 2x per week training en spelen ook regelmatig wedstrijden tegen andere scholen! Dit vind ik erg leuk.

Groetjes Yenthe

Pastors voor Zuid-Soedan

Vaak heb ik wel een passagier in de co-pilot stoel en hoor ik over het werk van de verschillende zendingen. De afgelopen weken had ik een echtpaar aan boord die namens de GZB in Zuid-Soedan werken. Hij leidt pastors op en zij werkt in de gezondheidszorg. Ook vloog ik twee Moldavische evangelisten die Zuid-Soedanese pastors hebben opgeleid in de verschillende vluchtelingenkampen. Het is bemoedigend om te horen dat er de afgelopen jaren tientallen nieuwe gemeenten door deze nieuwe pastors zijn gesticht. Wie kan er beter het Evangelie aan de stammen overbrengen, dan mensen uit dezelfde cultuur met dezelfde taal!





Ferry vlucht

Een vlucht van 21 uur, door 11 verschillende landen....je realiseert je dan hoe groot Afrika eigenlijk is. Na enkele jaren de bevolking van Liberia te hebben gediend was het tijd voor dit toestel om weer terug te keren naar de thuisbasis in Oeganda. Samen met een collega heeft Wim het toestel in februari van Liberia naar Oeganda gevlogen met tussenstops in Nigeria, Tsjaad en Zuid-Soedan. Na een voorspoedige vlucht en een uitgebreide inspectie is het toestel inmiddels weer volledig operationeel in Oeganda. Vanwege het toegenomen aantal vluchtaanvragen zijn we als programma blij met het extra toestel! We hebben nu 5 vliegtuigen tot onze beschikking.

Kinderhuis

Wat gebeurt er met je als je vader zijn been breekt en niet meer kan werken? Dan wordt je helaas gewoon uit huis gezet. Dit overkwam Daniel en zijn jongere broer. Samen met hun vader kwamen ze op straat terecht, omdat ze de huur niet meer konden betalen. Gelukkig kunnen Daniel en zijn broer tijdelijk in het kinderkuis wonen totdat zijn vader hersteld is en weer voor hen kan zorgen. Elke week bezoekt Marlies dit kinderkuis in de sloppenwijken van Kampala. Terwijl een andere MAF vrouw het Evangelie deelt met de moeders, doet Marlies een Bijbelprogramma met de kinderen.



Onweersbuien

Het klimaat in Kampala is vrij comfortabel met middagtemperaturen van 24 tot 32 graden. Maar wist je dat Kampala tegelijkertijd de stad is met het meeste onweer ter wereld? De ligging op de evenaar zorgt voor hevige tropische regen en onweersbuien. Deze zetten de straten regelmatig onder water en veroorzaken modderstromen vanaf de vele heuvels, zodat het verkeer zich door tientallen centimeters modderig water moet worstelen. Alle elektriciteitskabels lopen bovengronds en tijdens de onweersbuien valt dan ook vaak de stroom uit.



Dank voor:

- Het werk dat Marlies kan doen in het kinderkuis
- Een einde aan de ebola uitbraak
- De nieuwe gemeenten in Oeganda en Zuid-Soedan (zie paragraaf over pastors)

Bid voor:

- Volledig herstel voor Wim
- Veilige vluchten in het regenseizoen
- Een zegen over de pastor training, zodat deze mensen gebruikt kunnen worden om onbereikte bevolkingsgroepen te bereiken.

Van de TFC

Hou jij wel van een sportieve en gezellige avond met je collega's? Meld je dan aan voor het bedrijven zaalvoetbaltoernooi op **9 juni**: www.voetballenvoorleven.nl

Liever een ontspannen dag op het water met een vriend, familielid of klasgenoot? Dan is de kanotocht op **24 juni** wellicht iets voor jou! www.paddleforlife.nl

Beide activiteiten hebben als doel het werk van Wim & Marlies te ondersteunen.

