



VLIEGEN VOOR LEVEN

in Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Fam. Hobo

"Vertel niet alleen aan God hoe groot je problemen zijn, maar vertel je problemen ook hoe groot God is!"

- Martin Koornstra -



Beste vrienden en bekenden,

Een hartelijke groet vanuit een warm en stoffig Zuid-Soedan. In deze nieuwsbrief meer over een nieuwe baby bij het weeshuis en onze geplande verhuizing. Begin mei hopen we met verlof naar Nederland te komen en kijken ernaar uit om jullie dan weer persoonlijk te ontmoeten! *Wim & Marlies en Yenthe*

Net als Mozes...

Met een zware jerrycan vol water op haar hoofd loopt de vrouw richting haar huis. Plotseling hoort ze het gehuil van een baby en kijkt verbaasd om zich heen... In de verste verte zijn geen huizen of mensen te zien. Ze besluit om op het gehuil af te gaan. Geschokt ziet ze even later een baby onder wat struiken liggen, helemaal alleen, pas een paar dagen oud. Met tranen in haar ogen neemt ze de baby in haar armen en omdat ze er zelf niet voor kan zorgen, brengt ze hem naar een nabijgelegen weeshuis. Toen ik de baby in m'n armen gedrukt kreeg en het verhaal hoorde, moest ik meteen aan het verhaal van Mozes denken. Misschien was dit jongetje ook wel bewust op die plaats achter gelaten omdat zijn moeder wist dat hij dan gevonden zou worden! Aan de andere kant was ik ook verdrietig, want hoe radeloos moet je zijn als moeder om je kind in de bush achter te laten! De eerste week was hij ziek en had hij moeite met drinken. Gelukkig gaat het nu goed met het jongetje. Hij groeit en krijgt aandacht en liefde van de verzorgsters in het weeshuis.



Gezondheid

Afgelopen jaar is erg druk geweest. Er is in Zuid-Soedan nog nooit zoveel gevlogen, wat natuurlijk erg mooi is omdat we daardoor veel hulp konden bieden. Helaas heeft een langdurige onbalans tussen inspanning en ontspanning echter ook zo z'n tol geeist. We raakten erg vermoeid en eind vorig jaar kreeg Wim daarbij burn-out klachten. Daarom hebben we wat stappen terug moeten doen. Wim heeft enkele weken niet gevlogen, maar is in januari weer gestart en vliegt momenteel zo'n drie dagen per week. We zien inmiddels een stijgende lijn, maar rekenen er ook op dat volledig herstel nog wel een poosje zal duren.

Verhuizing

Het komende jaar hopen we opnieuw te verhuizen. Deze keer niet van de ene compound naar de andere, maar naar Oeganda. Zoals bij sommigen van jullie bekend, was het eerder de bedoeling dat we na ons verlof naar Liberia zouden verhuizen. Omdat de situatie in zowel Liberia als Oeganda inmiddels behoorlijk is veranderd, zijn we door MAF gevraagd om de komende jaren het programma in Oeganda te versterken.

Hoewel het werk in Zuid-Soedan ons enorm veel voldoening geeft en we ons hier thuis voelen, zorgt de verhuizing naar Oeganda ervoor dat er scholing voor Yenthe beschikbaar blijft en ze ook weer leeftijdsgenoten en klasgenoten om haar heen krijgt. Hierdoor kunnen we als gezin langer binnen MAF blijven werken en geïsoleerde bevolkingsgroepen in Afrika blijven bereiken met Gods liefde.

Het wordt moeilijk om na zes jaar afscheid te nemen van collega's, vrienden en de mensen die we ondersteunen. Maar tegelijkertijd kijken we ernaar uit om in Oeganda te starten. We hopen hierover tijdens ons verlof meer te vertellen.

Hallo allemaal,

Ik vind het leuk om te gaan verhuizen naar Oeganda!

Maar eerst komen we naar Nederland en dan ga ik weer naar dezelfde school als vorig jaar, dus zie ik mijn vriendinnen van vorig jaar weer. Daar kijk ik naar uit!

In het weekend gaan papa en ik regelmatig een rondje fietsen, lekker offroad met de mountainbike. Fietsen is echt een grote hobby van mij!

Groetjes, Yenthe



Dank voor:

- Dat Wim goed lijkt te herstellen van de oververmoeidheid.
- Nieuwe MAF gezinnen die onderweg zijn naar Zuid-Soedan

Bid voor:

- Energie in deze drukke tijd van inpakken en afscheid nemen.
- Minder water in de ondergelopen gebieden
- Vrede en een einde aan de gewapende conflicten

Van de TFC

Data presentaties:

24 mei Zendingsavond
HHG Schoonrewoerd

25 juni **Ontmoetingsdag**
VBG Papendrecht

Kijk te zijner tijd op vliegenvoorleven.nl voor tijden en adressen.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle post en pakketjes die we de afgelopen jaren ontvangen hebben! Omdat de post meestal wel een paar weken onderweg is, willen we jullie vragen om nu geen post meer naar Kenia te versturen. Zodra we een nieuw adres hebben laten we het jullie weten.



Droog in Afrika?

Wim keek vreemd op toen hij bij Mayendit arriveerde om een aantal hulpverleners op te halen. De baan en omliggende dorpen bleken namelijk compleet onder water te staan. Gelukkig werd na wat discussies via de radio duidelijk dat de hulpverleners een verkeerde bestemming hadden doorgegeven en kon Wim ze alsnog ophalen. Het is ongewoon dat aan het einde van het droge seizoen nog zoveel gebieden onder water staan. Dit betekent waarschijnlijk een ramp voor de mensen in deze regio wanneer het regenseizoen binnenkort begint.