



# VLIEGEN VOOR LEVEN

in Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Fam. Hobo

*"Wat we ook doen, we moeten de Grote Opdracht niet behandelen alsof het de Grote Suggestie is." – Charles Swindoll*



Beste vrienden en bekenden,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad!  
In deze nieuwsbrief meer over het vliegen in het regenseizoen, nieuwe zendingsgezinnen, bezoek, gewonde straatkinderen en afscheid nemen.

Hartelijke groeten, Wim & Marlies en Yenthe

## Vluchten

Wim is de laatste maanden erg druk met vliegen. Tijdens het regenseizoen zijn de wegen onbegaanbaar, maar kent het vliegen ook zijn uitdagingen. Lage bewolking in de ochtend, zware onweersbuien in de middag en landingsbanen die erg zacht en modderig worden... wat kan resulteren in graafwerk!

Het was bemoedigend om de afgelopen periode nieuwe zendingsfamilies te zien arriveren. Samen met hen hebben we gewerkt aan het verbeteren van een landingsbaan hoog in de bergen. Onlangs bezorgde Wim hun meubels en tegelijkertijd blijven we hen regelmatig voorzien van verse groenten en fruit.



Hallo allemaal!

Hebben jullie een leuke vakantie gehad? Helaas moest ik de afgelopen weken afscheid nemen van mijn vriendinnen die terug zijn gegaan naar Oostenrijk en Australië. Ik heb veel zin om naar groep 5 te gaan en met m'n nieuwe juf kennis te maken.



Groetjes Yenthe



## Bezoek

In april kregen we voor het eerst bezoek uit Nederland! Marlies' moeder, zusje en zwager kwamen ons opzoeken! We hebben genoten van de tijd samen. Het was erg fijn om hen iets van ons leven in Zuid-Soedan te kunnen laten zien, zoals het weeshuis, de kerk en Yenthe's school. Daarnaast was er de mogelijkheid om met Wim mee te vliegen en een afgelegen dorp te bezoeken. Zeker Yenthe genoot van quality time met oma.

## Straatkinderen

De jongen knijpt zijn ogen dicht en ik voel hem verstrakken. "Malesh!", sorry! Gelukkig ziet de wond er al veel beter uit dan vorige week! Na het schoonmaken van de wond doe ik er een schoon verband om en opgelucht staat de jongen even later weer op uit zijn stoel. Klaar!

Al heel lang was het mijn wens om met straatkinderen te kunnen werken en sinds twee maanden heb ik dat kunnen realiseren. Elke zaterdagochtend ontmoeten we zo'n veertig straatkinderen. Veel van hen hebben wonden die niet behandeld worden omdat ze op straat leven. Door de warmte, veel vliegen en slechte gezondheidstoestand van de kinderen raken de wonden snel geïnfecteerd. Daarom is het goed om de wonden wekelijks te kunnen behandelen. Na enkele weken kwamen er ook kinderen met kiespijn naar ons toe. Na wat rondvragen vonden we een tandarts bereid om met ons mee te gaan! Hij zag zo'n twintig kinderen met afgebroken kiezen, losse tanden en ernstig geïnfecteerd tandvlees.



### Dank voor:

- Nieuwe zendingsfamilies in Zuid-Soedan
- Mogelijkheden om straatkinderen te bereiken met praktische hulp
- Minder gevechten/onrust in het land

### Bid voor:

- Veilige vluchten in het regenseizoen
- Meer kinderen op de compound
- Extra leerkracht voor Yenthe's school
- Dat Ebola zich niet verder verspreidt

### Van de TFC

Eind juni hadden we ons jaarlijkse bedrijven voetbal toernooi waar achttien enthousiaste teams streden om de beker. Deelnemers bedankt!!

Voor zaterdag 14 september staat de **Paddle for Life** gepland. Zin in een sportieve activiteit waarmee je het werk van Wim & Marlies steunt? **Meld je snel aan via [paddleforlife.nl](http://paddleforlife.nl)** Tot ziens op het water!

