



# VLIEGEN VOOR LEVEN

in Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Fam. Hobo

*"Gods werk dat op Gods manier gedaan wordt zal het nooit zonder Gods voorziening hoeven doen.."* – Hudson Taylor



## Beste vrienden en bekenden,

Hierbij een hartelijke groet vanuit Zuid-Soedan. In deze nieuwsbrief meer over de Corona situatie in Zuid-Soedan, een update over de vluchten in het land en een geit als huisdier. Veel leesplezier!

Wim & Marlies en Yenthe

## Geen Corona.. wel Corona

"Er is hier geen helemaal geen corona hoor!", hoor ik we wanneer ik met een mondkapje op straat loop. In Juba lijkt het normale dagelijkse leven zijn gang te gaan: winkels, markten en kerken zijn weer open en mondkapjes worden nauwelijks nog gedragen. Gelukkig horen we momenteel weinig van nieuwe besmettingen. Vorige maand zijn we in Kenia geweest om even uit te rusten, na negen maanden aaneengesloten in Juba te hebben gewerkt.

Yenthe was enkele dagen ziek in Nairobi en toen we een Covid test deden om weer terug naar Juba te mogen reizen, werd ze positief getest. Na twee weken quarantaine op de MAF compound in Nairobi, konden we alsnog naar huis.



## Volle vliegtuigen

Binnen enkele weken nadat passagiersvluchten waren stil gelegd, mochten we weer met passagiers vliegen. Passagiers moeten nu een masker dragen, hun temperatuur wordt gecontroleerd en de handen worden gedesinfecteerd voordat ze aan boord gaan. Ook hebben we transparante schermen geïnstalleerd tussen de cockpit en het passagiers gedeelte om onze piloten zoveel mogelijk te beschermen. De vlucht aanvragen lopen op en we vliegen weer met volle toestellen.





## Een geit van 300 dollar

“Hoe gaan we dat oplossen?” vraagt de agent verontwaardigd. Een jonge geit hinkt al mekkerend op drie poten weg. Blijkbaar heb ik die geraakt bij het achteruit rijden. Het is vrijdagavond na een lange vlucht. “Ik ga nu naar huis, informeer jij de eigenaar, dan praten we maandag verder”, zeg ik. Maandagochtend staat de agent al vroeg op me te wachten bij ons kantoor. “Nou, de geit is dood gegaan en de eigenaar, chieft van deze wijk, wil 300 dollar”. Ik kan praten wat ik wil, hij houdt voet bij stuk... De volgende dag ben ik in een afgelegen dorp, koop daar een mooi geitje voor een paar dollar en breng het in het vliegtuig mee naar Juba om de dode geit te vervangen. Wanneer ik met de geit bij de agent aankom en hem vraag om met me naar de eigenaar van de dode geit te gaan, blijkt hij de eigenaar niet eens te kennen! Je moet als politie agent toch wat bedenken om geld te verdienen...zeker wanneer de overheid je salaris niet (op tijd) betaalt. Zaten we plotseling met een geit als huisdier!

### Hallo allemaal!

*Mijn school is een hele poos dicht geweest, maar ik kon wel lessen via de computer volgen. Gelukkig is de school sinds vorige week weer open en kan ik iedere dag m'n vrienden zien!*

*Groetjes Yenthe*



*Op de heenweg een volle vracht levensmiddelen en spullen voor een team van Samaritans Purse. Op de terugweg een zendeling van Cush for Christ met rugletsel*

*Tien waterputten voor Tearfund. 50% van de bevolking in Zuid-Soedan heeft geen schoon drinkwater*

*Ondersteuning van In Deed and Truth ziekenhuis met onze wekelijkse shuttle vluchten*

### Dank voor:

- Het tot nu toe beperkte aantal COVID-19 besmettingen in het land
- Dat Yenthes school weer open is
- Marlies haar werk bij het weeshuis en de straatkinderen weer kon hervatten

### Bid voor:

- Vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan
- Dat het in het voorjaar mogelijk is om met verlof naar Nederland te komen
- Energie tijdens het droge, hete seizoen
- Een spoedig einde aan de overstromingen



### Van de TFC

Op dit moment hebben Wim, Marlies en Yenthe hun verlof gepland voor het voorjaar van 2021. Ze hopen begin april in Nederland aan te komen. We hopen dat er tegen die tijd weer mogelijkheden zijn voor ontmoetingen en presentaties. We houden u hierover op de hoogte! Voor een recente video update, kijk op [vliegenvoorleven.nl/media](http://vliegenvoorleven.nl/media)

