



# VLIEGEN VOOR LEVEN

in Zuid-Soedan

Nieuwsbrief Fam. Hobo

*"Ik heb maar één levenskaars te branden, en ik zou deze liever in een land vol duisternis opbranden dan in een land vol met licht" - John Keith Falconer*



## Beste vrienden en bekenden,

Opnieuw een hartelijke groet vanuit Zuid-Soedan. Graag wensen we jullie nog een gezegend 2020! In deze nieuwsbrief iets over de mensen die we vliegen, een nieuwe vriendin voor Yenthe, verdriet in het weeshuis en grappige cultuur verschillen. Veel leesplezier! Wim & Marlies en Yenthe

## Thank you, pilot!

Een kleine hand tikt me tijdens de vlucht op m'n schouder. Het kleine meisje achter me kijkt me lachend aan en geeft me een zelfgemaakte tekening met grote letters: Thank you Pilot! Haar ouders zijn beide arts en runnen een zendings ziekenhuis in een afgelegen dorp. Het afgelopen jaar werden meer dan tienduizend(!) patiënten geholpen en kregen veel van hen het Evangelie te horen. Regelmatig vlieg ik materialen en voedsel naar dit ziekenhuis. Het geeft me veel voldoening om dit gezin vandaag veilig naar Juba te vliegen voor hun welverdiende verlof.



## Een nieuwe vriendin

*Nadat bijna al mijn vriendinnen waren verhuisd naar Oostenrijk en Australië, was ik erg blij om weer een nieuwe vriendin te krijgen. We wonen niet op dezelfde compound, maar ik zie haar wel elke dag, want ze zit bij mij in de klas. Haar naam is Gelila en ze komt uit Ethiopië. Ik vind het erg leuk om binnenkort weer naar Nederland te komen.*

*Groetjes, Yenthe*





## 12 maanden zwanger...

Omdat het huishouden in Zuid-Soedan veel meer tijd kost en Marlies verschillende taken buitenshuis heeft, helpt Sarah ons enkele ochtenden per week in huis. Begin november verwachtte ze haar derde kindje, maar een maand later was de baby nog steeds niet geboren. Uiteindelijk werd de baby zo'n 6 weken "te laat" gezond geboren. Een Zuid-Soedanese collega vertelde dat ze ook tien maanden zwanger was geweest en dat sommige zwangerschappen wel 12 maanden duren! Rekenfoutje?

### Dank voor:

- Relatief vreedzame periode in het land
- Een nieuwe vriendin voor Yenthe
- Tot nu toe geen ebola in Zuid-Soedan
- Veel en veilige vluchten in 2019

### Bid voor:

- Vrede en stabiliteit in Zuid-Soedan
- Meer kinderen op onze MAF compound
- Voldoende middelen in het weeshuis, zodat alle kinderen zorg en scholing kunnen krijgen



## Tweeling

Zuid-Soedan... één van de meest risicovolle omgevingen om te bevallen. Dit is Mary, haar moeder overleed onlangs tijdens de bevalling. Mary werd onlangs samen met haar tweelingbroertje (beiden erg verzwakt) bij het weeshuis gebracht. Na twee dagen overleed ook haar broertje. Ik realiseerde me opnieuw wat professionele medische zorg voor veel moeders en kinderen zou kunnen betekenen. Gelukkig groeit Mary goed, nu ze relatief goede voeding en verzorging krijgt. Zonder de zorg in het weeshuis had ook Mary niet de baby geweest die me nu iedere week vrolijk toe lacht.

## Overstromingen

Droogte, veediefstal, instabiliteit, maar ook recente (uitzonderlijke) overstromingen maken de situatie in Zuid-Soedan niet eenvoudig. Er bestaat zelfs een kans dat de enorme sprinkhanenplaag vanuit Kenia zich naar Zuid-Soedan zal verplaatsen. Gebed en hulp blijft daarom onmisbaar!!

## Te lui...

Hoofschuddend en verbaasd kijkt de Zuid-Soedanese vrouw Wim aan.. "Waarom ben jij na een dag werken aan het koken, terwijl je vrouw gewoon thuis is? Dat is fout, daar wordt ze veel te lui van! Je zou nu op de bank moeten zitten en je vrouw zou thee voor je moeten maken." Soms ook grappig, cultuur verschillen.

## Verlof 2020

Nog even en dan is het weer zover... Ons verlof! We zijn nu bijna 4 jaar in Zuid-Soedan. Het lijkt veel korter, maar aan de andere kant ook veel langer. We kijken ernaar uit om onze familie en vrienden te zien! Maar ook al onze supporters willen we graag ontmoeten en informeren door middel van presentaties. We verwachten donderdag 9 april in Nederland te arriveren.

## Presentaties

Wilt u Wim en Marlies graag uitnodigen voor een presentatie in uw gemeente, school of vereniging, laat het ons z.s.m. weten. [tfc@vliegenvoorleven.nl](mailto:tfc@vliegenvoorleven.nl)

**Ontmoetingsdag**  
**Zaterdag 16 mei 2020**  
**Kom je ook?**  
(details volgen)